



Koopmanfamily

news

Lieve Allemaal,

Hier weer een update van ons, we zijn sinds 10 Maart weer terug in Kaapstad. Het voelt goed om weer thuis te zijn. We ervaren allemaal dat dit de plek is waar de Heer ons wil hebben. Dit was de eerste keer sinds 2010 dat we zolang (3 maand) uit Zuid-Afrika zijn geweest. Het is een goede tijd geweest, maar dit keer was het omschakelen extra zwaar omdat we 3 ½ dag moesten reizen voordat we weer thuis waren. Ook hebben we de eerste weken erg last van jetlag gehad. Hoe dat komt en de verassing die de Heer voor ons had daar straks meer over.

Beth Uriel....

We zijn zo ontzettend dankbaar dat alles goed is verlopen bij BU. Natuurlijk gebeurt er van alles, maar dit keer geen enorm negatieve dingen. Voorheen was dit toch vaak heel anders. Prijs de Heer, er is echt een positieve verandering gaande. Bedankt voor je gebeden dat maakt echt het verschil.

Mathijs, Uncle Eddie en Ganel hebben goed samengewerkt met de jongens. Ook kregen ze wekelijks hulp en ondersteuning van bestuursleden. Hier zijn we de Heer zo dankbaar voor.

Het is zo mooi om te zien dat er steeds meer jongens zijn die ervoor kiezen een leven met Jezus te willen leven. Het gaat vaak met vallen en opstaan, en we zien ook hoe de vijand steeds probeert te ontmoedigen en hun weer de verkeerde kant op wil trekken.

Maar wij geloven dat Hij afmaakt wat Hij in hun leven is begonnen, ook al lijken ze soms ver af te dwalen.

Er gaat kracht vanuit als we blijven volharden in gebed, niet opgeven of ontmoedigd raken omdat we het antwoord nog niet zien. Maar ons blijven uitstrekken en vertrouwen dat de Heer zal antwoorden op Zijn tijd en Zijn manier.

Toen we op een avond bij een huiskring mochten delen over BU, moedigden we ook hun aan om te blijven volharden in gebed. Te blijven aankloppen bij de Heer totdat het antwoord komt zoals de Weduwe in Lukas 18. Aan het einde van de avond gingen ze voor ons bidden. Iemand was zo aangeraakt en moest huilen terwijl hij voor ons bad, vooral dat fondsen voor BU vrij zouden komen.

Kaapstad Maart 2023

Hij had geen idee welke strijd er al jaren gaande is met een bepaald persoon die dingen tegen heeft gewerkt m.b.t. financiën.

De volgende dag luisterde Melvin naar het liedje Jireh, en keek op de bankrekening van BU. Het geld waar we al zolang op hadden gewacht voor BU stond ineens op de rekening. Dezelfde tijd kwam ik thuis en had een appje van iemand ontvangen die op haar hart voelde het aan ons door te sturen. Het ging over de namen van God en die dag was Jehovah Jireh aan de beurt.

We waren allebei zo bemoedigd de Heer sprak zo duidelijk, door mensen heen die zelf geen idee hadden. Het gebed van de avond ervoor was het laatste gebed wat nodig was zodat de Heer het antwoord kon geven.

Ook voor jullie situatie willen we jullie aanmoedigen blijf Hem zoeken, blijf volharden je gebeden zijn geen verspilling van tijd. Als we volhouden komt het antwoord altijd, maar op Zijn tijd en Zijn manier.

WIJ.....

Wij kijken terug op een bijzondere tijd in Nederland. Zulke prachtige en verschillende ontmoetingsmomenten met velen van jullie. Dit is wat onze tijd altijd zo kostbaar maakt. Helaas is het niet gelukt iedereen persoonlijk te ontmoeten of even te spreken maar wie weet lukt dat de volgende keer weer.

Weet dat we jullie enorm waarderen, jullie gebeden, meelevens en steun.

Een van de hoogtepunten was ook dit keer weer het mannenontbijt en de ladiesnight. Zo bijzonder vele bekenden weer te ontmoeten en ook nieuwe mensen te mogen verwelkomen. We voelen ons altijd zo klein en verlangen er ook echt na dat de Heer door ons heen gezien mag worden op die momenten en dat wij naar de achtergrond zullen verdwijnen.

“Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart”

Psalm 37:4

De Heer heeft ons dit keer echt verrast, Hij is Jehovah Jireh de Heer God die voorziet.

Normaal gesproken als we uit Nederland komen zijn we zo uitgeput doordat onze tijd best intensief is. Maar een tijd van rust lukt gewoon niet. En dan bij aankomst in Kaapstad is het weer gelijk aan de slag.

Melvin had een aantal jaren geleden al uitgesproken zou het niet fantastisch zijn om een keer bij mijn jongste zusje Janneke en haar man Bernard in Mexico te kijken. Een mooie droom als je leeft van giften en vaak geen spaargeld hebt. Mijn zusje en haar man mochten we dit keer ook in Nederland ontmoeten. Toen we afscheid van elkaar namen verrasten ze ons en zeiden dat ze ons als gezin over wilden vliegen voor een vakantie bij hun in Mexico. We geloofden dit eerst niet, dat kost zoveel geld wie doet nou zoiets voor ons als gezin? Gelijk komt de vijand aanklagen, dit kan niet heb je niet verdiend, wat gaan mensen wel niet zeggen. Waarom jullie? Leven van giften is niet makkelijk vaak het gevoel hebben dat we alles moeten verantwoorden.....Allemaal dingen om ons van de vreugde en zegen te roven van wat de Heer voor ons had.

Toen de tickets eenmaal waren geboekt werd het pas werkelijkheid. We ervoerden dat de Heer zei "Laat alles maar los en geniet, IK zegen jullie"!!

We hebben voor het eerst in 13 jaar een echte vakantie gehad. Daarmee bedoelen we dat normaal gesproken als we een keer een paar dagen weggaan naar het vakantiehuis van een bestuurslid, is Melvin nog steeds aan het werk door de telefoontjes van BU. Dit keer was het stil en konden we echt volop genieten met de kids en loslaten. Wat zijn we verwend door mijn zusje en zwager, we zijn hier zo ontzettend dankbaar voor. Zulke bijzondere herinneringen voor ons allen. Wat een enorme zegen. Een droom die de Heer op Zijn tijd in vervulling heeft gebracht.

Willen jullie met ons mee blijven bidden, het blijft de motor van alles wat we doen.

Dankpunten:

- Dank Hem voor Zijn trouw!
- Dank Hem dat alles zo goed is verlopen bij BU de afgelopen maanden.
- Dank Hem dat steeds meer jongens voor een leven met Jezus kiezen.
- Dank Hem voor de doorbraak in BU's financiën door dat laatste gebed.
- Dank Hem dat wij als gezin echt mogen ervaren dat dit is waar HIJ ons wil hebben.
- Dank Hem dat Hij de verlangens van ons hart geeft als we ons in Hem blijven verheugen.
- Dank Hem voor de tijd van echte rust voor ons door de fantastische vakantie in Mexico!!

Gebedspunten:

- Bescherming voor de BU jongens en team.
- Bescherming voor ons als gezin.
- Dat de Heer de juiste mannen mag brengen om het team bij BU te versterken.

**Vanuit ontzettend dankbare harten,
Tot Horens!**

**Melvin & Henderika,
Anaya, Kaylah, Luca & Shane
koopman**

Contactgegevens:

Postadres: Fam. M.S. Koopman
64 Maybank Road
Diepriver 7945
Kaapstad
Zuid Afrika

E-mail: koopmanfamily@hotmail.com
Tel.nr: 0027 81 740 3430

Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman
E-mail: wrakkerman@hotmail.com
Tel.nr : 06-81946712

Financieel.

Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op St. Huis van Lig. IBAN nr: NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften zijn bestemd voor ons levensonderhoud). Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. *Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!*

