



Okt/Nov. 2018
Nieuwsbrief Nr. 27

Lieve Allemaal,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van ons leven in Kaapstad.

De lente is begonnen en op dit moment ervaren wij een hittegolf in Kaapstad. Ook in ons leven lijkt er op dit moment veel hitte/strijd te zijn. Maar we vertrouwen erop dat de Heer er iets moois uit voort zal laten komen.

Beth Uriel...

De vorige keer schreven we nog hoe alle puzzelstukjes bij BU op zijn plek leken te vallen, jammer genoeg zijn een paar van die stukjes weer verwijderd. Zo ook die van Lyle en Carlo, ze zijn terug gevallen in hun oude leven. Ze zijn weer drugs gaan gebruiken en voor zover we weten woont Lyle weer op straat. Dit is erg zwaar voor ons geweest en we zijn lange tijd verdrietig geweest. Ze hadden zo'n hoopvolle toekomst voor ogen, het ging zo goed! Voor ons weer een proces van loslaten en het in de Heers hand leggen. We vertrouwen erop dat we zaadjes in hun leven hebben mogen planten en dat de Heer hiermee door zal gaan en hun niet los zal laten. Ook bij Clive kwamen we erachter dat hij niet op de juiste plek zat en in goed overleg is ook hij gestopt. Hun vertrek liet een groot "gat" achter. Maar binnen een week heeft de Heer het opgevuld door een man te brengen, AB. Hij kwam al regelmatig bij BU langs. Als er teveel verse groenten en fruit gedoneerd waren dan kwam hij het ophalen en deelde het met de weduwen en armen in zijn kerkgemeenschap. Melvin is samen met hem in dezelfde kerk opgegroeid, er is een erg goede band. Hij is een stabiele oudere man die zijn nieuwe baan met passie vervult.

Ook vinden er altijd veranderingen plaats met vertrek en komst van de jongens. Soms worden ze gevraagd te vertrekken als er echt geen andere keuze is. Dit was ook zo met Duane 5 jaar geleden, hij gebruikte drugs en had de bankpas van BU gestolen, hij kon gewoon niet langer blijven. Een jaar geleden begon hij weer naar de kerk te komen terwijl hij nog op straat woonde. De Heer heeft niet losgelaten wat Zijn hand is begonnen. Duane heeft een nieuwe kans bij BU gekregen die hij met beide handen heeft aangegrepen. De overgang van de straat naar een "tehuis" is ontzettend moeilijk. Ineens zijn er regels en verwachtingen die aan je gesteld worden. Maar Duane heeft die kansen gegrepen! Na weer een jaar bij BU te hebben gewoond, heeft hij zijn leven weer op de rit gekregen en

woont hij inmiddels zelfstandig. We blijven bidden dat alle zaadjes die we voor de Heer mogen planten in de levens van de jongens, ervoor zorgen dat ze hun weg naar Hem zullen vinden.



Duane

WIJ...

Zoals we al eerder hebben gedeeld zien we ernaar uit om het einde van dit jaar weer naar Nederland te komen. Dan is het alweer 1 ½ jaar geleden dat we zijn geweest. We zien er naar uit bij te kunnen tanken en velen van jullie te ontmoeten. In april hebben we al in vertrouwen tickets gekocht. Een wonder op zich dat we goedkope tickets konden krijgen en dat het geld er was. Dit hebben we nog nooit eerder zo ver van te voren kunnen doen. Dit is voor ons een teken dat niks zonder reden gebeurt en de Heers hand in alles is. Ook al begrijpen we het vaak niet. Op dit moment bevinden we ons in een moeilijke situatie met Shane's papieren. In Augustus had alles met de adoptie in principe rond moeten zijn. Helaas zijn er grote complicaties, zijn papieren zijn al maanden spoorloos. Tussen de verschillende adoptieverenigingen en de rechtbank, weten ze niet waar ze zijn. We zijn niet verbaasd dat dit juist met ons gebeurt en we weten dat er strijd en weerstand tegen ons is. De adoptievereniging heeft gezegd dat dit nog nooit eerder is gebeurd en dat ze ook niet tot een oplossing lijken te komen. Het lijkt of iets het weerhoud. Toch hebben we rust en vertrouwen we erop dat we het einde van het jaar kunnen komen. Hier is een groot wonder voor nodig, omdat we voor Shane nog een Zuid Afrikaans paspoort moeten aanvragen en een Visum voor NL voor Shane. Dit duurt 6-8 weken op zich, een veel langer proces dan in NL!! Toch houden we vast aan die rust en geloven we dat alles op zijn plek zal vallen. Hoe vaak hebben we al de Heers hand mogen ervaren in onmogelijke situaties? Bidden jullie mee?

De Kids...

De kids zijn al begonnen met het aftellen van de weken voordat we naar Nederland gaan. Ook Shane heeft het over "aeroplane to Holland" en dan wijst hij naar de lucht. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat!

Ze zien er naar uit om in vrijheid te kunnen fietsen, leuke dingen te doen met hun grote nichten en heerlijk te spelen met hun neefjes. Voor de kids is het altijd een feest en genieten ze van alle aandacht en liefde.

We zijn dankbaar dat we van 7 januari tot ons vertrek al een huisje hebben om te wonen. We zijn nog op zoek naar een plekje van 24 December tot 7 Januari voor ons als gezin. Ook zijn we nog op zoek naar het gebruik van een auto voor onze tijd in NL. Mocht je hierbij kunnen helpen dan horen we het graag!

Mogen we jullie vragen zaterdag 12 Januari alvast te noteren in jullie agenda's? Dan willen we jullie weer ontmoeten en bedanken voor jullie steun op vele manieren.

Voor de mannen weer het beroemde mannenontbijt en voor de dames ditmaal weer een "high tea". De officiële uitnodigingen komen nog.

*"Not by might
nor by power,
but by my Spirit"
says the Lord.
Zechariah 4:6*

Willen jullie met ons mee blijven bidden, het blijft de motor van alles wat we doen.

Dankpunten:

- Dat we zo'n rust mogen ervaren over onze reis naar NL in december, ondanks de moeilijke situatie rond Shane's papieren.
- Dat de Heer AB gebracht heeft om Lyle & Carlo en Clive te vervangen.
- Bescherming voor ons als gezin ondanks de strijd die we soms zo ervaren.

Willen jullie meebidden:

- Mannen/vrijwilligers die handen en voeten aan hun geloof willen geven bij BU.
- Bescherming voor Lyle & Carlo, dat ze hun weg terug zullen vinden.
- Dat de situatie rond Shane's adoptie papieren op wonderlijke manier opgelost mag worden.
- Een verblijfplek en gebruik van een auto voor Nederland
- Dat de Heer zijn team bij BU in eenheid mag bouwen met Hem als fundament.

We willen jullie bedanken voor het lezen van de nieuwsbrief en gebedsupdates.

Bedankt voor jullie liefde, steun en gebeden voor ons, we kunnen niet zonder!

Vanuit dankbare harten,

**Melvin & Henderika,
Anaya, Kaylah, Luca & Shane
koopman**



Contactgegevens:

Postadres: Fam. M.S. Koopman
64 Maybank Road
Diepriver 7945
Kaapstad
Zuid Afrika

E-mail: melvinkoopman@hotmail.com
Tel.nr: 0027 21 712 3379

Contactpersoon: Willem & Evelien Akkerman
E-mail: wrakkerman@hotmail.com
Tel.nr : 06-81946712



Financieel.

Mocht je ons financieel willen ondersteunen als gezin, dan kun je je gift overmaken op St. Huis van Lig. IBAN nr: NL81 RABO0302.409.483 o.v.v. huis van lig (deze giften zijn bestemd voor ons levensonderhoud) Giften die bestemd zijn voor Beth Uriel, graag o.v.v. Beth Uriel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

